

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

STRIJD TUSSEN TIARA EN KEIZERSKROON

IN de geest van de denkers uit de Middeleeuwen moest de wereld er uit zien als een grote, christelijke republiek, waarvan de paus het geestelijk hoofd was en de keizer het wereldlijk gezag vertegenwoordigde. Dat was heel mooi, maar de keizers wilden steeds de pausen aan hun gezag onderwerpen en de pausen wensten over de keizers te heersen. En zo was er voortdurend strijd tussen tiara en keizerskroon

1. — DER ALTE BARBAROSSA

DE oude Barbarossa leeft in een onderaards kasteel!» schreef de dichter Heinrich Heine. In 1190 nam Frederik deel aan de derde kruistocht, werd door een bergstroom mee gesleurd en verdween... De legende vertelt dat, vele eeuwen later, een ridder verdwaalde in onderaardse grotten en daar een oude man zag die aan een tafel zat uit lavasteen. Zijn witte baard was zeven keer rond de tafel gewonden. Het was Barbarossa. Hij leefde nog. Hij had de grootheid van Duitsland met zich begraven, maar zou op zekere dag met haar weer opstaan...

3. — PAUS INNOCENTIUS III

IN 1198 werd de 37-jarige kardinaal Lothario di Segni tot paus uitgeroepen met de naam van Innocentius III. Hij was een van de grootste pausen van de geschiedenis. Op dit ogenblik stierf keizer Hendrik VI. Hij liet een zoon na die slechts drie jaar oud was, Frederik-Rogier. De paus werd leermeester van Frederik-Rogier en trachtte hem voor de Welfen te winnen. Intussen beschikte hij over de keizerlijke kroon. De broer van Hendrik VI, Philips, had deze gekregen maar hij werd gedood en de paus verving hem door een Welf van Beieren, Otto IV van Brunswijk.

4. — WAT 'N RAMP

INNOCENTIUS III werd teleurgesteld in zijn verwachtingen. De Welfenkeizer Otto IV voerde de politiek van de Hohenstaufen en de paus sloeg hem in de ban. Hij zette Frederik-Rogier op de troon, die Frederik II werd. Wat 'n ramp! Frederik II voerde de politiek van zijn voorvaders en dat met strakke hand. Innocentius III en zijn opvolgers hadden in hem een duivelse en geniale tegenspeler. Hij is een van de boeiendste figuren van de Middeleeuwen.

5. — HET EINDE

TOEN Frederik II stierf in 1250 was het gedaan met de grootheid van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Zijn twee zonen volgden hem op. Koenraad IV regeerde over het keizerrijk en Manfred over de beide Siciliën. De paus gaf echter dit laatste koninkrijk aan Charles van Anjou en de laatste van de Hohenstaufen, een kind van 15 jaar, werd door Charles van Anjou gevangen genomen en onthoofd te Napels in 1268. Dat was het einde.

(Wordt voortgezet.)

2. — HENDRIK VI

FREDERIK werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik VI, niet zo geniaal maar even machtig. Hij was gehuwd met Constance, de laatste erfgename van de Normandische koningen, heersers van de beide Siciliën. Hij was dus koning van Duitsland, koning van Provence, Rooms keizer en heerser over de beide Siciliën. Hij hield de pauselijke staten in een ijzeren greep gevangen.